

Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς...

Το μόνο για το οποίο δεν μπορεί να κατηγορηθούν οι κυβερνώντες είναι η έλλειψη φαντασίας στην επικοινωνιακή πολιτική. Εκείνο που τώρα τους απασχολεί είναι πώς θα πουλήσουν το νέο «αφήγημα», ώστε να ξεφύγουν από τα αδιέξοδα που οι ίδιοι δημιούργουν. Αν καταμετρήσουμε τις «κωλοτούμπες» και τις «στροφές» που έχουν κάνει από τότε που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας, θα ζαλιστούμε. Ίσως αυτό να επιδιώκουν εντέλει, να θολώνουν συνεχώς τα νερά, ώστε να παρατείνουν την παραμονή τους στην εξουσία. Μόνο που αυτή η τακτική αργά ή γρήγορα θα ζάλιζε και τους ίδιους τους εμπνευστές της. Αυτό ακριβώς συνέβη τις προηγούμενες ημέρες. Αρχικώς, απέτυχε παταγωδώς η παράσταση με τη β' αξιολόγηση, καθώς ούτε για την πολυπόθητη ρύθμιση του χρέους υπήρξε κάποια επιτυχία ούτε στην ποσοτική χαλάρωση ενταχθήκαμε. Αντιθέτως, μέινανε και «ουρές αφάγωτες» που μας περιμένουν στη γωνία της γ' αξιολόγησης. Στη συνέχεια, εν μέσω θέρους, βγήκαν από τα σκονισμένα συρτάρια της Ιστορίας ο... Στάλιν και τα κόκκινα λάβαρα, για να συσπειρωθούν οι αμφοβηπτικές «σύντροφοι». Και τέλος, στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας φόρεσε τη μάσκα του μεγάλου προστάτη των επενδύσεων και μας προϊδέασε για τις «κάνουλες» του χρήματος που θα ανοίξουν, όπως μας

είπε και ο κ. Φλαμπουράρης.



ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δυστυχώς, όμως, για τους «μαγείρους» του Μαξίμου, αλλά και τον έτοιμο για όλους τους ρόλους Πρωθυπουργό μας, η πραγματική πολιτική δεν περιορίζεται στην επικοινωνία. Η πολιτική δεν είναι ένα θέατρο αυτοσχεδιασμού όπου λέμε ό,τι αρέσει στο κοινό ή ό,τι μας βολεύει στη δεδομένη συγκυρία.

Η επιχείρηση αναβάπτισης του

κ. Τσίπρα σε μετριοπαθή ευρωπαϊστή σοσιαλδημοκρατία, ως μέσο σωτηρίας του κόμματός του από την ολοκληρωτική εκλογική κατάρρευση, έχει όρια. Κι αυτό φάνηκε με την καταιγίδα των δυσάρεστων ειδήσεων από το μέτωπο των επενδύσεων, την επομένη κιάλας της «συνέντευξης-σούπα» της ΔΕΘ. Ελληνικός Χρυσός, Εγαραφτ και Ελληνικό μπήκαν στο στόχαστρο στελεχών της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Με εκφράσεις ενίοτε ανοίκειες, όπως αυτές του περιβόητου στρατηγικού συμβούλου του Πρωθυπουργού, του κ. Καρανίκα, οι σπουδαιοφανείς διαβεβαιώσεις του κ. Τσίπρα πήγαν περίπατο. Αποκαλύφθηκαν σε όλο τους το μίζερο «μεγαλείο» τα πραγματικά πιστεύω μιας μερίδας ανθρώπων που άρπαξαν την εξουσία πουλώντας ψεύτικες ελπίδες.

Η αλήθεια είναι ότι δεν επιθυμούν ούτε επενδύσεις ούτε την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα ούτε ενίσχυση του επιχειρείν – εκτός ίσως από κάποιους ελεγχόμενους από τους ίδιους επιχειρηματίες. Το όραμά τους είναι η διόγκωση του κράτους, όπου με λεφτά των φορολογουμένων θα σιτίζονται οι κομματικοί φίλοι εσαεί. Θεωρούν ότι μπορεί να συνεχίζεται η πλεύση πάνω σε δύο βάρκες και όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Το φιάσκο των επενδύσεων απέδειξε ότι στις έκτακτες συνθήκες που βρίσκεται η χώρα αυτές ο επιλογές δεν πάνε μακριά. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς... Ή με τον Καρανίκα και τους δήθεν οικολόγους ή με τις επενδύσεις, τους ανθρώπους της παραγωγής και την ανάπτυξη.