

Μπάτε, σκύλοι, αλέστε...



*

Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Είναι συντηρητική ατζέντα η επιμονή στα ζητήματα ασφάλειας; Ή μήπως είναι υποχρέωση κάθε ευνομούμενης πολιτείας να παρέχει στα μέλη της το αγαθό της ασφάλειας; Η κατάσταση της δημόσιας ασφάλειας κατά την τριετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. έχει επιδεινωθεί σε πρωτοφανή βαθμό. Η αρνητική αυτή κατάσταση δεν προέκυψε από τύχη. Οι ιδεολογικές εμμονές, η ανικανότητα αλλά και οι εκλεκτικές συγγένειες με περιθωριακούς κύκλους είναι τα γενεσιουργά αίτια μιας πολιτικής που δημιουργεί εντέλει «ομπρέλα προστασίας» στην παρανομία.

Οι κάθε είδους περιθωριακές ομάδες δρουν υπό την ανοχή του κατ' ευφημισμόν υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο επικεφαλής του οποίου τις χαρακτηρίζει «συλλογικό-τρες». Μοιραία, ολόκληρες περιοχές, με κυριότερη και πλέον εμβληματική αυτή των Εξαρχείων, περιέρχονται υπό την ουσιαστική εξουσία των γνωστών-αγνώστων που έχουν επιβάλει ένα άβατο. Δεν είναι μυστικό ότι εντός του χώρου αιπού, που οριοθετείται από τους «συνοριοφύλακες» των ΜΑΤ, προετοιμάζονται κάθε είδους καταδρομικές, αν όχι και τρομοκρατικές ενέργειες. Σε αυτές πλέον έχουν ευρεία συμμε-

τοχή και εισαγόμενοι «μιαχαλάκηδες» από κάθε σημείο του πλανήτη, που έμαθαν ότι γίναμε «μιάτε, σκύλοι, αλέστε...». Ανάλογα, όμως, φαινόμενα ανομίας συναντάμε και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Το Ζεφύρι, οι Αχαρνές, ο Ασπρόπυργος διολισθαίνουν σε ζώνες ανομίας.

Ταυτοχρόνως, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με απάθεια τις επιθέσεις διαφόρων ομάδων εναντίον δημοσίων και ιδιωτικών ιδρυμάτων. Ιδιαίτερη «στοργή» απολαμβάνει ο περιώνυμος «Ρουβίκωνας», ο οποίος μας έκανε την τιμή να «παρελάσει» και εντός του Πενταγώνου.

Όσο για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, φαίνεται ότι η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου. Ομάδες τραμπούκων απειλούν, προπηλακίζουν, ξυλοκοπούν και τρομοκρατούν καθηγητές, φοιτητές και επισκέπτες. Ο νόμος Γαβρόγλου για το άσυλο εξαχρείωσε περαιτέρω τις ομάδες που ασκούν κάθε είδους βία εντός των πανεπιστημιακών χώρων, ενώ επιτρέπει κάθε παράνομη δράση, όπως η διακίνηση και χρήση ναρκωτικών.

Η δε εγκληματικότητα, όπως αποδεικνύουν οι δείκτες -παρά τα fake news του κ. Τσίπρα στη Βουλή-, βρίσκεται σε έξαρση μετά

την εφαρμογή του νόμου Παρασκευόπουλου, που επέτρεψε σε χιλιάδες κατάδικους να βρεθούν εκτός των φυλακών. Το αίσθημα της ατιμωρησίας πυροδοτεί την αναζωπύρωση του εγκλήματος, καταρρακώνει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και υπονομεύει το πθικό των αστυνομικών.

Η Ν.Δ. παρουσίασε μια δέσμη πρώτων μέτρων που θα αλλάξουν άρδην την εικόνα στον χώρο της δημόσιας ασφάλειας. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Κατάργηση του νόμου Παρασκευόπουλου και αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για την αποφυλάκιση των καταδικών που έχουν τελέσει εγκλήματα.

2. Κατάργηση του νόμου Γαβρόγλου για το άσυλο στα πανεπιστήμια.

3. Επαναλειτουργία των Φυλακών Υψίστης Ασφαλείας και τοποθέτηση κλωβών στα σωφρονιστικά καταστήματα ώστε να σταματήσει να κατευθύνεται η δράση του οργανωμένου εγκλήματος από τις φυλακές και να αποφευχθούν

φαινόμενα αποφυλάκισης αμετανόητων τρομοκρατών, όπως στην περίπτωση του αρχιδολοφόνου της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα.

4. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Σωμάτων Ασφαλείας με την αποδέσμευσή τους από έργα που δεν συνδέονται με

την κύρια αποστολή τους, όπως η επίδοση δικογράφων.

5. Καθιέρωση της εμφανούς αστυνόμευσης πεζής και εποχούμενης, ημέρα και νύχτα. Επανασύσταση της Ομάδας ΔΕΛΤΑ για αστυνόμευση του Κέντρου, που καταργήθηκε με αξίωση της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ενδυνάμωση των ομάδων δίκυκλης αστυνόμευσης ΔΙΑΣ., όπως και απελευθέρωση των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) από τη φύλαξη σταθερών κυβερνητικών στόχων.

6. Ειδικές δράσεις στα Εξάρχεια με συνεχή παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης αλλά και «επάνοδο» του κράτους στην περιοχή.

7. Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές με αυξημένη εγκληματικότητα (Ζεφύρι, Λιόσια, Ασπρόπυργος, Ομόνοια, Άγιος Παντελεήμων κ.α.).

Η Ν.Δ. είναι αποφασισμένη να μη συμβιβαστεί με το σκηνικό της διάλυσης που προκαλεί η σημερινή κυβέρνηση. Το δόγμα του νόμου και της τάξης θα εφαρμοστεί μέχρι κεραίας. Κι αυτό το διατράνωσε emphaticά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του βου Προσυνεδρίου της Ν.Δ. για την Ασφάλεια.